

De corona

tijd capsule



van

periode van thuisblijven

..... t/m

Over mij

Ik ben jaar oud

Ik ben cm groot

Ik weeg kg

Dit vind ik het leukst

Speelgoed:

Kleur:

Boek:

Liedje:

Film:

Dier:

Om te drinken:

Om te eten:

Plek voor foto's

Plak hier foto's, tekeningen en knipsels van de
tijd dat jullie thuis moesten blijven.

Mijn huis



Teken hier de mensen met wie je thuis bleef in deze periode

Wat deden jullie samen om het gezellig te maken thuis?

Wie mis je?

Plak hier screenshots, foto's en schrijf hoe het contact met vriendjes, familie, etc. was in deze tijd

Speciale gelegenheden

Had je iets te vieren in deze periode?
Wanneer was dit en hoe vierde je dit?

Feest	Dag	Hoe

Brief



Schrijf hier een brief aan jezelf over deze tijd
(of laat je ouders iets schrijven)

Straks



Als we straks weer veilig naar buiten kunnen....
Wat ga je dan doen?
Met welke vriendjes wil je weer spelen?

School

In welke groep zat je in deze tijd?

Hoe heette je leerkracht?

Op welke manier had je contact met haar/hem?

.....

Hoe vaak hadden jullie contact met elkaar?

.....

Wat vond in deze tijd het leukst om te doen voor school?

.....

Wat vond je minder leuk?

.....

Hoe vonden je ouders het om jou les te geven?

.....

Plak hier foto's van jezelf tijdens het leren
of van het schoolwerk

Bijzondere tijd



Deze tijd van thuisblijven heeft vast ook mooie momenten: samen op berenjacht, spelletjes doen met familie, een mooie boodschap stoepkrijten, etc.
Schrijf hier mooie momenten op en/of plaats foto's ervan