

Tarik kijkt voetbal

"Pap! Schiet nou eens op!" zegt Tarik.

"De wedstrijd begint bijna!

En het is nu net zo spannend."

"Ja ja", moppert zijn vader.

"De stekker wil er niet in, ik doe mijn best."

Tarik wil de wedstrijd van Nederland kijken.

Hij is helemaal oranje.

Een oranje broek, oranje shirt.

Tarik heeft zelfs oranje in zijn haar.

Zijn moeder nam een spuitbus mee.

Hij zit op een klapstoel met een oranje koek.

Tarik vindt het spannend.

Nederland is heel goed.

Hij wil dat ze winnen!

Ineens floept de televisie aan.

"Poe, gelukkig", zegt zijn vader.

Hij veegt het zweet van zijn hoofd.

En gaat naast Tarik zitten in de tent.

De wedstrijd begint!



Vragen



1. Wat wil Tarik doen?

2. Waarom gaat de televisie niet aan?

3. Wat is er oranje?

4. Wat eet Tarik?

5. Wat kijkt Tarik?

6. Kijk jij wel eens een wedstrijd?
